

## **Protokoll fört vid Karlskrona Läkarförenings 1412:e sammankomst å Sjöofficersmässens lokaler den 2:a mars 2017.**

Ordförande Linus Axelsson öppnade mötet och hälsade välkomna.

Traumakirurg Åsa Molde åkte år 1990 till Etiopien för sitt första utlandsuppdrag. Hon var placerad som enda läkare på ett litet sjukhus fem mil från fronten. Tillsammans med sjuksköterskor från Röda Korset och lokalbefolkning behandlade de patienter med vanliga kirurgiska, ortopediska och gynekologiska åkommor samt tropiska sjukdomar och enklare krigsskador.

Just innan Åsa skulle återvända till Sverige flyttades fronten. Kaos bröt ut då striderna fortsatte inne i staden. Läget blev plötsligt farligare och antalet skadade ökade drastiskt. Strömmen gick och all kommunikation med omvärlden bröts. Under flera dagar opererade Åsa med solen som enda ljuskälla.

Efter en månad började förråden på sjukhuset att tryta. Åsa opererade med allt större handskar och sopsäckar fungerade som förkläde. Dropp kunde bara erbjudas till de största bukingreppen. Vid stora blödningar fick patienten tillbaka sitt eget blod efter att det filtrerats genom gasbinda. Infekterade sår och extremitetsskador behandlades med skalpell. Det fanns nästan inga mediciner. Normalt användes en ampull Ketamin per operation, för att spara opererade Åsa snabbare.

Arbetet var lärorikt, tacksamt och spännande men ovissheten och avskärmningen från nära och kära var fruktansvärd. Åsa fortsatte arbeta och efter tre och en halv månad kom hon hem.

Åsa Molde insåg under sina utlandsuppdrag hur viktigt det är att värna om själen. Under tredje Genevékommissionen har hon besökt krigsfångar, allt ifrån Nelson Mandela till Saddam Hussein. Fångarna har rätt till besök i enrum och de får skicka ett meddelande, de flesta skriver till sin mamma! Åsa brukar öppna samtalen med att säga att hon är svensk, då kan de oftast prata om ABBA och Zlatan. Andra humanitära uppdrag i flyktingläger kan vara möjligheten för flyktingarna att ringa hem och meddela att de lever.

Åsa har åkt på flera uppdrag i krigshärjade länder. Då infrastrukturen är bristfällig och kriget runt knuten är det omöjligt att hålla tider och Åsa var ofta försenad till jobbet hemma i Kalmar.